

DE VUURPROEF

Over de omwentelingen der tijden

Op dit ogenblik¹ woedt er over de aarde een orkaan van ongekende hevigheid, onvoorspelbaar van richting, met catastrofale, direct waarneembare gevolgen, die uiteindelijk voert naar een onvoorstelbaar glorieuze uitkomst. De drijfkracht ervan wint meedogenloos aan omvang en vaart. De reinigende kracht ervan wordt, hoewel nog onvermoed, iedere dag groter. De mensheid is gekluisterd in zijn vernietigende greep en wordt geseseld door de zichtbaar geworden tomeloze furie. Men kan de oorsprong ervan niet doorgronden, noch de betekenis aantonen of de uitkomst bepalen.

Aan de ene kant luidt Bahá'u'lláh's onheilspellende waarschuwing: **O mensen, bereidt u voor, in afwachting van de dagen van goddelijke Gerechtigheid, want het beloofde uur is nu gekomen. (...) Weet voorzeker dat als gij u niet afwendt van hetgeen gij hebt bewerkstelligd, kastijding u van alle kanten zal treffen, en gij vreselijker dingen zult aanschouwen dan gij ooit in vroeger dagen hebt aanschouwd. (...)**

Aan de andere kant verzekert Bahá'u'lláh met nadruk, als Hij de stralende toekomst voorspelt die de in duisternis gehulde wereld in het vooruitzicht heeft: **De gehele wereld verkeert thans in een staat van zwangerschap. De dag nadert waarop ze haar edelste vruchten zal hebben voortgebracht (...). De tijd nadert waarop ieder geschapen ding van zijn last zal zijn verlost. Verheerlijkt zij God die deze genade heeft verleend, welke alle dingen, de geziene en de ongeziene, omvat!**

Duidend op het komende gouden tijdperk heeft Bahá'u'lláh bovendien geschreven:

Deze grote onderdrukkingen effenen de weg voor de komst van de allergrootste Gerechtigheid.

Uit brieven van Shoghi Effendi, de voormalige Behoeder van het Bahá'í-geloof.

DE KENTERING

Pleidooi voor liefde voor onze planeet

Op initiatief van de bahá'ís bij de Verenigde Naties hebben voorvechters van een solidaire wereld en hele kloosterordes de staatslieden aangespoord de aarde te beschermen tegen de krachten die het klimaat op aarde ontwrichten. Een intelligente levensvorm heeft zichzelf aan de rand van een planetaire catastrofe gebracht. Door de kunstmatige opwarming van de biosfeer dreigt de ondergang van hele ecosystemen en culturen binnen enkele generaties. Onafwendbare klimatologische ontwikkelingen zullen de volkeren dwingen tot crisisoperaties op ongekende schaal.

De wereldklimaatcrisis is het gevolg van bandeloze productie, consumptie, voortplanting, veruiterlijking en hemeltergende roofofbouw. Daaruit volgt de noodzaak tot een innerlijke ommekeer in mensen en volkeren. De mens moet weer in de mens kunnen geloven en eist een politiek klimaat waarin vertrouwen gedijt. Vereist is een herbezinning op goed gedrag op alle vlakken van de samenleving. De geest van San Francisco die in 1948 de Verenigde Naties heeft voortgebracht, zou opnieuw moeten oplaaien. Daartoe willen bahá'ís bijdragen door hun missie voor een nieuwe liefde voor de aarde en al wat leeft.

Uit de bahá'í-geschriften

De Heer der mensheid heeft dit rijk van de mens gevormd om een Hof van Eden te zijn, een aards paradijs. Indien het - en dat moet het - de weg naar harmonie en vrede vindt, naar liefde en onderling vertrouwen, zal het een waar gelukkig verblijf worden, een plaats van menigvuldige zegeningen en oneindige verrukkingen.



Denkbeelden Project is een particulier initiatief van GCV
www.bahai.nl - www.bahai-denkbeelden.nl - www.bahaiquest.nl

CRISIS?

DE BAHÁ'I-VISIE OP ONZE SITUATIE



Voor het eerst in de geschiedenis staat een religie praktisch geheel in het teken van de verlossing van de mensheid van de gesels van oorlog, onrecht en onwetendheid. De aarde zal een weerspiegeling kunnen worden van de hemel. In het 'Onzevader' hebben christenen er lang voor gebeden. Nieuwe technologieën en inzichten brengen die nieuwe wereld steeds dichterbij in een dwingende werkelijkheid. Nu nog het besef dat dit geen toeval is.

NIEUWE HOOP

Het geweld neemt historisch af en niet toe

Massamedia versterken soms de indruk dat wij in uitzonderlijk gewelddadige tijden leven. Die indruk is misleidend. Wij doden viermaal zoveel mensen onopzettelijk met auto's dan opzettelijk met wapens, en soldaten en militanten maken half zoveel slachtoffers als criminelen.

Op een wereldhistorische schaal leeft de huidige mensheid in een uitzonderlijk geweldsarme tijd. Tegelijkertijd lijkt de bedreiging van de mens door de mens zo groot als die waarin de dinosauriërs, in het Krijt verkeerden. Er zijn zoveel kernwapens dat er bij lange na niet genoeg mensen zijn die kunnen worden omgebracht. De oorlog stuit op een stootblok in de tijd.

De veruit grootste meerderheid van alle mensen is vredelievend, al zit er nog prehistorische agressiviteit in de genen. Maar gelukkig zijn het niet de genen maar opvoeding, redelijkheid en menselijkheid die ons gedrag bepalen, en die kunnen alle drie nog verbeteren.

'Mission impossible', reageerden de media op de opdracht van het comité voor de Nobelprijs voor de Vrede aan president Obama om de volkerenoorlog tegen de oorlog te blijven aanvoeren. Vrede stelt de vertrouwenskwestie aan de wereld. Uiteindelijk zal die strijd voor wereldvrede goed aflopen. Bahá'u'lláh verzekert in Zijn openbaring: **Absoluut niets in Uw hemel en op Uw aarde kan Uw plan verijdelen.** God heeft de mensheid de politieke vrede voorgeschreven – **het zekerste van alle middelen voor de bescherming van de mensheid.** - Voorwaarde:

De uitbanning van (...) diepgewortelde en vernietigende misbruiken kan slechts tot stand worden gebracht als de volkeren van de wereld zich verenigen om een gemeenschappelijk doel na te streven en één universeel geloof te omhelzen.

NIEUWE GENERATIE

Geloof in de maakbaarheid van een nieuwe wereld



Foto: Britse bahá'í-gemeenschap

Voor het eerst in de menselijke geschiedenis groeien er generaties op vol zorg om de mensheid als zodanig. Uit onderzoek*) blijkt dat driekwart van de jeugd wereldwijde armoede binnen twintig jaar vreest, een rampzalige ontregeling van het klimaat en verdere verwoesting van het milieu. Voedsel, drinkwater en grondstoffen zullen schaars en duur worden, mede door een snel toenemende overbevolking. Verder is de helft bang voor wereldwijde epidemieën en de gevaren van massavernietigingswapens, oorlog en het religieuze terrorisme.

Anderzijds gelooft zeventig procent van de jongeren dat al die problemen opgelost kunnen worden als er een nooit eerder vertoonde eensgezindheid op aarde ontstaat, waardoor dan ook. Wereldwijd blijken acht van de tien jonge mensen geestelijk gevoelig te zijn, ook als velen die indruk niet hebben. Hun hoop en verwachtingen draaien om een toekomstige wereld dichtbij de doelstellingen van de bahá'í-wereld.

Gezegend en gelukkig is degene die opstaat om de hoogste belangen van de volkeren en geslachten der aarde te bevorderen. — Bahá'u'lláh

*) Bron: studies 2008 en 2009 van de Bertelsmann Foundation.

NIEUWE ABSURDITEITEN

De mensheid zal weer maat moeten houden

De statistische tellers van de 'Worldometers' voorspellen onheil. Iedere seconde neemt de mateloosheid toe. Bahá'u'lláh waarschuwt: **Behoor niet tot hen die verbijsterd ronddolen in de wildernis van dwaling. De dag nadert dat de vlam ervan de steden zal verslinden.**

Seconde op seconde worden er meer mensenkinderen geboren dan er mensen sterven. Met dezelfde snelheid wordt de mensenwereld armer aan bossen, bouwland, drinkwater, energiebronnen, zeevissen, voedselreserves. De roofbouw gaat angstaanjagend snel.

Meer dan een miljard mensen zijn ondervoed of overvoed. Iedere dag sterven 15 duizend mensen van de honger en geven we 30 miljoen euro uit om af te vallen, roken we 8 miljard sigaretten en plegen we 100.000 abortussen. 10 miljoen vrouwen zijn verstrikt in de prostitutie, 50 miljoen mensen zijn verslaafd aan drugs en besteden er jaarlijks 250 miljard euro aan. Jaarlijks sterven 1,5 miljoen mensen aan alcohol of aan een door sex veroorzaakte ziekte. Ieder jaar komt bijna een miljoen mensen op straten en wegen om; tegelijkertijd komen er 40 miljoen auto's bij.

Bijna anderhalf biljoen euro vloeien per anno in militaire systemen die diplomatiek niet meer deugen. Tegelijkertijd zijn wij met onze mateloze productie en consumptie op collisiekoers met de gehele planeet — de parel in Gods schepping.

Beschaving kan een grote bron van geluk zijn, maar ze wordt een evenzo grote bron van ellende wanneer ze niet 'binnen de grenzen van gematigdheid wordt gehouden. Bahá'u'lláh vergelijkt de huidige toestand van de mensheid met een doodzieke patiënt die 'de ware Geneesheer' het huis van de wereld niet binnenlaat.

Bron van het cijfermateriaal: www.worldometers.info