

DE SITUATIE

De mensheid staat voor nieuwe tijden



Bestaat sinds 1996 als particulier initiatief: de 'One World Flag'

De afhankelijkheid van elkaar in de *Global Village* wordt met de dag duidelijker. Ineens is de mensheid met de planeet als geheel geconfronteerd. Dat is niet eerder in de geschiedenis zo geweest.

De genetische familiebanden zijn aangetoond, de onderlinge bereikbaarheid groeit met iedere internetaansluiting. Langzaam ontwaakt het besef dat de mensheid in de dagen verkeert waarin een tijdperk kentert. - Bahá'u'lláh:

Dit is de Dag waarin Gods meest verheven gunsten over de mensen zijn uitgestort; de Dag waarin Zijn machtigste genade al het geschapene heeft doordrongen.

Het is de plicht van alle volkeren ter wereld hun geschillen bij te leggen en in volmaakte eenheid en vrede onder de schaduw van de Boom van Zijn zorg en goedertierenheid te verblijven. Het betaamt hun zich te houden aan al hetgeen in deze Dag zal strekken tot de verheffing van hun staat en de bevordering van hun hoogste belang.

DE TREND

Allen worden van allen afhankelijk

Volgens het *Goddelijk Plan* dat Bahá'u'lláh openbaart, zullen de volkeren samensmelten tot een machtig nieuw organisme onder de sterren. De daartoe vereiste systemen, wiskundige vermogens, kapitalen en technologieën zijn er van Godswege. Daar hoort een evenzo hoge staat van de 'hearts and minds' bij, een inleving in de geest van het nieuwe wereldburgerschap. En daartoe dient de religie die er aan de vooravond van de digitalisering en globalisatie ineens was. De geschiedenis van de wereldcommunicatie en die van de wereldreligie van dit millennium is in 1844 binnen één etmaal begonnen.

Leerstellingen van Bahá'u'lláh

Men beroeme zich er niet op van zijn vaderland te houden, doch stelle er een eer in de wereld lief te hebben.

Gij zijt de vruchten van één boom en de bladeren van één tak. Verkeer met elkander in de grootste liefde en eendracht, als ware vrienden en kameraden.

Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten. De ene ware God, Hij die alle dingen kent, getuigt van de waarheid van deze woorden.

Span u in om deze alles overtreffende en hoogste staat te bereiken, een staat welke de bescherming en veiligheid van de gehele mensheid kan verzekeren. Dit doel overtreft ieder ander doel en dit streven gaat alle streven te boven.



Denkbeelden Project is een particulier initiatief van GCV
www.bahai.nl - www.bahai-denkbeelden.nl - www.bahaiquest.nl

EENHEID?

DE BAHÁ'I-VISIE OP DE WERELD



© Bhamcropwalk

In brieven aan de politieke machthebbers van Zijn tijd voorspelt Bahá'u'lláh vanaf 1863 dat het leven op aarde door explosieve materiële vooruitgang totaal zal veranderen. Die vooruitgang moest gepaard gaan met een evenzo diepgaande geestelijke vooruitgang – daar dienden Gods nieuwe denkbeelden voor.

Bij wereldomvattende wetenschappen en technologieën hoort een wereldomvattende mentaliteit en menselijkheid, uiteindelijk een planetaire beschaving, met een nieuw concept van God als de maatgevende factor in al wat leeft.

Dat die sprong vooruit er tot nu toe niet is gekomen, verklaart de snelle opeenhoping van existentiële problemen op de aarde. Toch zal de droom van een gelukkiger wereld waar moeten worden gemaakt. De mensheid kan geen andere kant meer op

DE DETONATIE

We staan niet stil bij waar we staan

We kunnen op kometen schieten, atomen leren schrijven, sterren analyseren die niet meer bestaan. Onze machines vliegen naar andere planeten en duiken in de wereld van de microben. Kinderen verwekken we in glazen schalen en verplanten we van uterus naar uterus. We decoderen het schrift waarin levende wezens zijn geprogrammeerd en ontraadselen geheimen die mensen duizenden jaren geleden meegenomen hebben in hun graf. Zelden staan we stil bij waar we inmiddels staan in de geschiedenis.

Anderhalve eeuw geleden heeft zich in de dimensies van de geest een detonatie voorgedaan, waarvan de schokgolven de wereld veranderen. Terwijl er volgens de wetten van Newton geen beweging kan ontstaan vanuit zichzelf, sloeg de rustige gang van de geschiedenis halverwege de 19e eeuw ineens op hol. Wat was de oorzaak? De verklaring vanuit het bahá'í-wereldconcept:

Op 23 mei 1844 had een jonge profeet in Perzië verkondigd dat God de tijden ging veranderen, ver voorbij alle heersende denkbeelden. Hij noemde zich de Báb, “de Poort”. De Almachtige zou de mens van inzichten en middelen voorzien voor een nieuwe, universele wereldorde. Negentien jaar later openbaarde Bahá'u'lláh zich als de *Beloofde* van alle volkeren.

De Báb betaalde zijn boodschap in 1850 met de dood voor een vuurpeloton. Duizenden werden slachtoffers van onderdrukking door moskee en staat. Een van hen was de zoon uit een oud Perzisch koningsgeslacht. Hij werd onder zware beproevingen de met God verbindende gestalte die de Báb had aangekondigd.

DE ONONTBEERLIJKE UTOPIE

Geen andere keuze dan een nieuwe wereldorde



Voorhof van een van de gebouwen van het Bahá'í-wereldcentrum.

Er wordt nog steeds wereldpolitiek gemaakt op basis van een statenorde uit het verleden. Maar dreigende wereldproblemen dwingen ons de oude utopie van de wereldvrede te verwezenlijken. De volkeren zullen zich in een wereldstaat organiseren en uiteindelijk de “Allergrootste Vrede” weten te stichten. Bahá'u'lláh openbaart het daaraan ten grondslag liggende “Goddelijke Plan”.

DE ONMISBARE EENWORDING

Verwarring als tussenstadium

Geen mens weet meer wat we allemaal te weten zijn gekomen sinds een eeuw en vooral in de laatste vijftig jaar. Datastromen over de macro- en mikrokosmos treden buiten de oevers van alle geheugens.

Nooit eerder heeft de mens zoveel geweten als nu. Miljarden hersenen hebben al via internet verbinding met elkaar. We produceren meer, verbruiken meer, bouwen meer en vernietigen meer dan ooit denkbaar is geweest.

Onze wereld lijkt alleen nog oppervlakkig op de wereld van gisteren. Ineens is er overbevolking, verstedelijking, klimaatverandering, een dreigend tekort aan energie- en grondstofbronnen, aan water. Terwijl hele volken aan honger en ontbering lijden, geven welvarender volken samen jaarlijks bijna anderhalf biljoen dollar uit voor wapentuig en parade-rende vechttapparatens.

De mensheid staat historisch op een splitsing van wegen. De buitenlandse politiek van gisteren is een doodlopende weg. Met elke wereldcrisis wordt duidelijker hoe afhankelijk allen van allen zijn geworden. Realiteiten geven Bahá'u'lláh meer en meer gelijk die namens God de eenwording van de gehele mensheid verkondigt.

Het Bahá'í-geloof beschouwt de huidige verwarring in de wereld en de rampzalige toestand van de mensheid als een behorende bij een overgangsfase in een organisch proces, dat onweerstaanbaar zal leiden tot de eenwording van de menselijke soort in één enkele maatschappelijke orde, waarvan de grenzen die van de planeet zijn.

Uit een verklaring van het Bahá'í Universele Huis van Gerechtigheid